

## **Onechte Picasso door Echte Kunstenaar voor Museums Vledder**

Vledder – Museums Vledder is al weer bijna 20 jaar gevestigd in Vledder. Henk en Erna Plenter, de oprichters van het museum, zijn daarom geëerd met een portret gemaakt door Clive Miller, een bekende kunstenaar uit Meppel. Een bijzonder schilderij, gemaakt in de stijl van Picasso. Een knipoog van Miller naar de verzameling valse kunst in Museums Vledder.

Clive Miller woont al 30 jaar in Meppel, daar heen gelokt door de liefde. Hij maakt schilderijen en keramiek in een stijl die zich het best laat omschrijven als impressionistisch expressionisme. Maar voor een schilderij in de stijl van Picasso draait hij zijn hand niet om. Hij is bekend van zijn inzendingen voor de zomertentoonstellingen van de Royal Academy in Londen en in Vledder hangt al een werk van hem in zijn eigen stijl. Nu dus ook een Picasso.



Links Clive Miller, rechts Erna Plenter - Jansen